

NIEUWSBRIEF

Uitgave SEP-OKT/2024



Beste lezer,

In deze eerste nieuwsbrief na de zomervakantie kunt u weer een aantal interessante artikelen lezen. Graag zien wij u bij de herdenking op zondag 15 september en/of bij een van de activiteiten rondom de viering van 80 jaar Vrijheid.

Altijd al een cursus oud-schrift willen volgen? U heeft nu een kans, lees het volledige artikel in deze nieuwsbrief.

Veel leesplezier allemaal, Petra Huibers

Herdenking 80 jaar Operatie Market Garden, maar ook viering 80 jaar Vrijheid

Gemeente Meierijstad en tal van lokale en regionale organisaties gaan op grootse wijze herdenken dat de Operatie Market Garden 80 jaar geleden, 17 september 1944, de start in luidde van de bevrijding van Nederland in twee bedrijven. Market Garden is ten dele geslaagd, alleen Zuid-Nederland werd na felle gevechten bevrijd. De rest van Nederland moest de hongerwinter door en moest nog tot mei 1945 wachten op de capitulatie van Nazi-Duitsland.



Er zijn in alle kernen van Meierijstad tal van evenementen en activiteiten. Zie daarvoor: <https://www.bezoekmeierijstad.nl/agenda/436039443/80-jaar-vrijheid-herdenken-en-vieren>.

Om er enkele uit te lichten:

- Op 14 september is er weer een Hell's Highway Defilé met historische militaire voertuigen vanaf Nuenen over Eindhoven naar en door Veghel en dan naar Eerde.
- Van 14 t/m 22 september is er weer een groots Basecamp geïnstalleerd op de Vlagheide bij Eerde, vlakbij de plaats waar in 1944 de Amerikaanse bevrijders met parachutes uit de lucht kwamen vallen. Die historische gebeurtenis wordt weer herhaald op 17 september.
- Op zondag 15 september start de herdenking van de bevrijding met een bevrijdingsmis in de Lambertuskerk in Veghel. Daarna vindt er een vendelhulde plaats voor de kerk gevolgd door een tocht naar de monumenten aan de Kolonel Johnsonstraat in Veghel. Deze tocht wordt vooraf gegaan door ruim veertig muzikanten van de Britse Grenadier Guards Band.



Bij de monumenten vindt de kranslegging plaats, waarbij diverse hoogwaardigheids-bekleders uit binnen- en buitenland aanwezig zullen zijn.

Belangrijk hierbij is om niet alleen alle slachtoffers onder militairen en burgers te herdenken. Maar ook om te vieren dat we al 80 jaar in vrijheid leven en dat die vrijheid niet vanzelfsprekend is.

De kabouter van Paula Pottgiesser onthuld

Voor wie het nieuws gemist heeft: Op 6 juli vond de onthulling plaats van een levensgrote kabouter op Molenwieken in Veghel.

Want op diezelfde plaats was vroeger het winkeltje van Paula Pottgiesser, die samen met Pater Verhoeven en anderen heel veel, veelal Joodse onderduikers in Veghel heeft doorgesluist naar onderduikadressen. Het kabouterijtje speelde een belangrijke rol in dat proces.

Onder andere Rolf Vonk heeft zich daar namens HKK Vehchele stevig voor ingezet. We hebben daarover in vorige nieuwsbrieven al uitvoerig bericht.

Door deze onthulling blijft het belangrijke verzetswerk van Paula in het bezette Veghel van die tijd blijvend in onze herinnering.



Geïnteresseerd in oud-schrift? Meld je aan voor de cursus

Iedereen die in de oude (familie)archieven van voor 1800 aan het speuren is loopt op den duur ertegenaan: er wordt een compleet ander en ogenschijnlijk onleesbaar "lettertype" gebruikt. Onze nieuwsgierigheid wordt dan danig op de proef gesteld, je wilt immers weten wat er staat en waar het over gaat. Want als je het 'moeilijke' schrift ontcijferd hebt, gaat er vaak een wereld open! Want wie wil er nu niet weten of iemand van de voorouders misschien een scheve schaats heeft gereden of wellicht veel geld heeft geërfd (en dan de vervolgvraag waar dat gebleven is). Om dit te weten te komen moet men het oud-schrift wel kunnen lezen én begrijpen.

Heemkundekring Vehchele heeft Wilbert Steenbakkers gevraagd om een cursus te geven in oud-schrift. Wilbert is al meer dan 30 jaar bezig met onderzoek in diverse archieven, onder andere voor het Veghelse Boerderijenboek dat eind dit jaar uitkomt. Ook geeft hij o.a. cursussen in stamboomonderzoek en natuurlijk in oud-schrift.

Deze cursus oud-schrift zal bestaan uit 8 wekelijkse lessen op de donderdagavond en een terugkomles na een paar weken, waarbij stap-voor-stap en op een luchtige manier het oud-schrift behandeld wordt.



De focus zal voornamelijk liggen op aktes uit de Meijerij. Samen duiken we in de materie en oefenen we om de teksten met de tot dan verborgen informatie leesbaar te maken.

De cursusavonden zijn op donderdag in de avonden in het Raadhuis op de Markt. De cursuskosten bedragen € 20,00 totaal en dat is inclusief koffie/thee in de pauze en het materiaal waar Wilbert naar verwijst.

Aanmelden voor deze cursus graag vóór 6 oktober 2024 via secretariaat@vehchele.nl.

NIEUWS UIT DE WERKGROEPEN

Wg Historische Geografie Brabant

We zijn live!

De informatie is een tijdje terug bij de Stichting Historische Geografie Brabant in Mierlo aangeleverd. Deze stichting heeft onze gegevens van 1832 ingevoerd op hun website. Nu kan iedereen, op een digitale kaart, de percelen zien van de kadastrale gemeente Veghel, met haar kerkdorpen Eerde, Zijtaart en Mariaheide. Iedereen die binding heeft met de voormalige gemeente Veghel en haar kerkdorpen, kan nu de bewoningsstatus van 1832 zien.

Wij gaan verder met het vastleggen van alle veranderingen in de percelen na 1832. Hierdoor ontstaat geleidelijk een reis in de tijd. Telkens als er nieuwe gegevens beschikbaar zijn, zullen wij hierover berichten in latere nieuwsbrieven. Kijk voor nu maar eens op website <https://www.historischegeografiebrabant.nl/>.

29 September 2024 heeft een aantal leden van de werkgroep een interview gegeven aan het Brabants Dagblad. Hierin staat in meer details uitgelegd wat we de afgelopen periode allemaal hebben gedaan. Omdat het een grote klus is, zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die graag een steentje willen bijdragen. Als je interesse hebt, dan kun je je per mail aanmelden via secretariaat@vehchele.nl.

De werkgroep HGB Vehchele bestaat nu uit: Carlos Opdenoordt, Gerard Vissers, Hans Escher, Jan van Lieshout, Marlène van Esch, Maja Zonneveld, Bert en Mariëtte van Zutven, Helm Huibers en René Rovers.

Wg Archief: Heemkamer Boekenmarkt

Op zaterdag 12 oktober van 10.00 tot 16.00 uur kunt u in de Heemkamer van de Heemkundekring Vehchele komen speuren tussen de vele boeken, die voor ons overbodig zijn geworden. We hopen u blij te kunnen maken met romans, historische boeken, boeken over sport, muziek, ambachten en nog veel meer. U kunt uw aankopen contant betalen, maar u mag ook pinnen.

Voor het geval het voor u de eerste keer is: u vindt de Heemkamer op de 1^e etage in het Oude Raadhuis (boven de bibliotheek). Neem de trap of lift en ga boven naar links. Op het einde van de gang is de Heemkamer.



NIEUWS VAN DE HKK-LEDENADMINISTRATIE

Nieuwe leden:

Jos van Berlo
Wim en Francesca Verwegen

We heten jullie graag welkom bij de club!



PROGRAMMA 2024 vanaf september (data te noteren in uw agenda)

Vrijdag 13 t/m zondag 22 september	Groots herdenkingsprogramma 80 jaar Market Garden en viering 80 jaar Vrijheid van gemeente Meierijstad
Zondag 15 september	Open Monumentendag: Heemkundekring Vehchele neemt wel deel aan de organisatie maar heeft die dag geen activiteiten om alle ruimte te geven aan het bevrijdingsprogramma OMG2024 in Eerde en Veghel
Maandag 16 september	Lezing in de H.Hartkerk van Jack Didden Market Garden: het plan, de uitvoering en de oorzaken van het mislukken van deze grote militaire operatie
Dinsdag 29 oktober	Lezing Marleen Meulders: Joodse mensen in Veghel
Donderdag 28 november	Bedankavond vrijwilligers HKK Vehchele
Maandag 9 december	Lezing Rolf Vonk: Veghel Parel van de Meierij in combinatie met de presentatie van het Boerderijenboek Veghel e.o.